



Lef om verder te denken

Het eerste deel van deze map heeft met het essay van Camus als richtlijn willen bijdragen tot verheldering van onze denkbeelden over wat opstandig zijn inhoudt.

Verder is nagegaan op welke wijze het opstandig zijn in de bijbel is beschreven en hoe het zich in de christelijke traditie en de seculiere geschiedenis heeft gemanifesteerd.

We hebben misschien kunnen ontdekken dat in het opstandig willen en durven zijn – dat wil zeggen met de criteria van Camus en Mattheus 25 hierbij in het achterhoofd – het christendom zich van zijn beste kant heeft laten zien. Steeds speelde hier een element van het ‘leef om verder te denken’ in mee.

We gaan ons hierbij nu afvragen of, en op welke wijze en op welke gebieden wij zelf er een opstandige geest op na kunnen (en moeten?) houden. We hoeven niet als historische vredesklerk met molotovcocktails tegen de Syrische ambassade te gaan smijten, noch als 60-plussers bij wijze van protest tegen het grootkapitaal in een tentje op het beursplein te gaan zitten. Evenmin is het nodig om in verband met de aardbevingen in Groningen het kantoor van de NAM te gaan bezetten.

Wel kunnen we een poging doen om bij onszelf het ‘leef om verder te denken’ aan te boren en te ontwikkelen. Niet alleen in onze privésituatie, of in de gemeente, maar ook ten opzichte van de maatschappelijke ontwikkelingen om ons heen.

Geen van ons kan zich geheel onttrekken aan het feit dat wij in een consumptiemaatschappij leven. Tegelijkertijd zijn wij er van doordrongen dat wij niet leven ‘bij brood alleen’ en dat het ‘zoek eerst het koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid’ de zorg voor de dagelijkse dingen overstijgt. Net zoals het volk in de bijbel met profetische steun en vermaningen de juiste weg wist in te slaan – zij moesten het allemaal zèlf doen, maar hoefden het niet alleen te doen... – mogen wij inspiratie opdoen bij profetische gedachten die ons tegenwoordig worden voorgehouden. Zij gelden voor onze dagelijkse omgang met de schepping en voor onze maatschappelijke positiekeuze. Voor beide staan hieronder enkele ‘profetische’ gedachten die ons kunnen helpen om ook in ons eigen leven het ‘leef om verder te denken’ te ontwikkelen.