

## Vooruit met de geit



*De sleutel*

Isabelle Flas en Annick Masson

Uitgeverij: Clavis

ISBN 978-9044818703

### **Thema viering**

Vooruit met de geit

### **Trefwoorden**

Sleutel, boodschappen doen, spelen, alleen thuis blijven, voor niemand open doen.

### **Inhoud**

Mama gaat boodschappen doen en de kinderen blijven even alleen thuis. 'Jullie mogen voor niemand de deur opendoen terwijl ik weg ben,' waarschuwt mama.

Als mama terugkomt, merkt ze dat ze haar sleutel vergeten is. Ze belt aan, maar de kinderen doen de deur niet open. Mama heeft hen gewaarschuwd: ze mogen de deur voor niemand opendoen. Wat mama ook probeert, de kinderen volgen haar raad heel goed op. Mama blijft voor de gesloten deur staan...

### **Rollen/karakters**

Mama en haar drie kinderen.

### **Opmerkingen**

Mama gaat boodschappen doen. Haar drie schatten van kinderen willen niet mee, want ze zijn aan het spelen. Ze drukt hen op het hart voor niemand open te doen. Als

mama terugkomt, kan ze de sleutel niet vinden. Dat is geen probleem, want haar kinderen zijn thuis. Maar wat ze ook zegt of doet, de boefjes doen niet open.

Op de paginagrote en kleinere karikaturale illustraties in zachte, warme tinten waterverf is veel te zien. Ze zijn getekend vanuit wisselend perspectief, zowel kikkors, van opzij als frontaal.

De humoristische illustraties vol beweging en emotie vertellen het verhaal, de grappige beknopte tekst sluit erbij aan. Mama zegt: 'Het is genoeg! Doe de deur open! Nu meteen!', 'Genoeg! Doe open! Nu!'. De kinderen antwoorden: 'Onze mama heeft een vriendelijke stem, en ze schreeuwt nooit zo. Jij bent onze mama niet.'. Hoe bozer mama zich maakt, hoe vetter en groter de letters gedrukt staan. Een moderne variant op de wolf en de zeven geitjes. Fraaie uitgave, stevig bindwerk, mooi papier. Hilarisch prentenboek om samen met kinderen te lezen en te bekijken.

Bron: [www.bol.com/nl](http://www.bol.com/nl)

## Voorbereiding

- **In de doos**  
Een sleutel, een mooie bijzondere sleutel zou het leukst zijn maar je kunt natuurlijk ook je eigen huissleutels in de doos doen.
- **Expressie**  
Op dik papier gekopieerde sleutel patronen en A4 tekenpapier.

## Viering

1. **Het begin**  
Zeggen en zingen "Wij zijn gekomen...." en "Dag vlam...."
2. **De doos**  
Een sleutel. Laat de kinderen vrij reageren op de sleutel. Waar zou de sleutel voor zijn?
3. **Het prentenboek**  
Voorlezen: het verhaal *De Sleutel*.  
Gesprekje: Wat was mama vergeten? Ben jij wel eens alleen thuis geweest? Hoe vond je dat? Had mama of papa toen ook met je afgesproken dat je niemand binnen mocht laten?
4. **Expressie**  
A. Op dik papier gekopieerde sleutel patronen:  
<http://www.iufsanne.com/sleutels/sleutelskroonsjabloon.pdf>

De kinderen kleuren een sleutel zo mooi mogelijk in en prikken of knippen deze uit. Daarna tekenen ze op een A4tje hun eigen voordeur en plakken de sleutel erbij.

## 5. Gebed

Lieve God,

Bij u hebben we nooit een sleutel nodig.

We kunnen altijd bij u terecht.  
Wat een fijn idee is dat.

Wilt u altijd bij ons zijn?  
Wanneer we alleen thuis zijn maar ook wanneer we iets kwijt zijn.

Help ons om rustig te blijven en goed te luisteren naar anderen.

Amen