



Vijf visionaire vergezichten

De vroegste dopers beriepen zich keer op keer wel ‘in de wereld, maar niet van de wereld’ te zijn. Sinds het eind van de achttiende eeuw zijn doopsgezinden zich steeds meer met maatschappelijke en politieke instellingen gaan verbinden. Nog steeds zijn doopsgezinden op verschillende politieke niveaus en maatschappelijke terreinen actief.

Gespreksvragen ter introductie

- Ben je zelf betrokken bij enige politieke of maatschappelijke instelling?
- Waar komt die betrokkenheid bij jou uit voort?
- Bestaat er een relatie tussen jouw eventuele politieke en maatschappelijke participatie en jouw doopsgezinde geloofsovertuiging?
- In hoeverre vind je het belangrijk dat anderen een relatie zien tussen jouw maatschappelijke activiteit en jouw lidmaatschap van een doopsgezinde gemeente?

Maatschappelijk actief zijn betekent in vele gevallen dat jij je blijft bewegen binnen bestaande, vastgelegde kaders, profetische vergezichten komen hierbij zelden ter sprake.

Hier worden vijf visionaire oproepen genoemd, die ook ons als doopsgezinden uitdagen om buiten de bestaande kaders verder te denken.

Het is natuurlijk mogelijk om hieruit een keuze te maken.