

Kom in de kring

Vieren met prentenboeken

Je herkent het vast wel. Je leest een boek voor en de kinderen reageren gelijk met: “Nog een keer”. Heerlijk gevoel toch? Als volwassene zouden we dit ook willen roepen na het eten van een lekkere maaltijd, na het lezen van een mooi boek of na het kijken van een mooie film. De vijf boeken die dit jaar voor de nieuwe *Kom in de kring* vieringen zijn gemaakt hebben roepen allemaal het gevoel van ‘nog een keer’ wanneer je ze uitgelezen hebt.

Het mooie van prentenboeken is dat elk kind, elke volwassene die een boek leest er iets anders uit haalt. Bij het boek ‘Op mijn hoofd’ heeft Bas ineens een kanarie op zijn hoofd na een opmerking van de leerkracht op school. Als volwassene haal je eruit dat je altijd moet opletten wat je zegt bij kinderen want je weet nooit hoe ze je woorden interpreteren.

Als volwassenen binnen de doopsgezinde gemeente weten we dat de bijbel vol met verhalen staat die vaak meerdere lagen hebben. Kinderen kunnen die lagen er nog niet uithalen. Daarom zijn bijbelverhalen nog niet altijd geschikt voor jonge kinderen. Prentenboeken daarin tegen staan net als bijbelverhalen vol met levensthema’s. Met deze prentenboeken kunnen we dezelfde levensthema’s met kinderen bespreken als in de ‘grote’ kerk.



Kom in de kring

Jaren geleden is in de gemeente Wageningen het concept *Kom in de Kring* ontwikkeld. *Kom in de kring* is een viering voor jonge kinderen aan de hand van prentenboeken. Elke viering staat er een ander boek centraal. Jonge kinderen zijn erg gevoelig voor verhalen, symbolen en rituelen. Deze methode werkt daar aan mee. De opzet van de *Kom in de kring* is altijd hetzelfde.

De kinderen zitten in een kring. In het midden staat een tafel met daarop een kaars, een bloem en de doos.

Elke viering bestaat uit vijf stappen:

1. Het begin

Met een eenvoudige spreektekst worden de kinderen begroet en de kaars aangestoken. De kinderen antwoorden met het lied *Dag vlam, dag bloem...* Daarna zingen ze gezamenlijk *wij zijn gekomen...*

2. De doos

In de doos is een voorwerp verstopt passend bij het thema van de viering.

3. Het prentenboek

Het prentenboek wordt voorgelezen.

4. Expressie

Het thema van het verhaal en het leven van de kinderen worden op elkaar betrokken. Er wordt van diverse werkvormen gebruik gemaakt zoals spel, dans, zang of iets maken.

5. Gebed

De afsluiting is in de vorm van een kort gebed. God wordt aangesproken als een God dichtbij, aan wie wij alles kunnen vertellen; aanwezig als een bemoedigende en troostende kracht.

Kom in de kring is bestemd voor kinderen van nul tot ongeveer zes jaar. Maar de prentenboeken zijn ook goed te gebruiken in een reguliere kerkdienst met kinderen erbij.

Veel plezier met Bas, Kleine leeuw, Evie, Mama en haar drie kinderen en de kleine prinses.

Aliza Hoomans

Bron: www.komindekring.com/